

Liturgie voor een huisdienst 28 maart 2021

BNG 53 :1,2

Tetap kuharap dengan suka
'kan Dikau, Djurus'lamatku.
Ja Tuhan, hatiku terbuka
hendak mendjadi rumahMu
Malaekat surga sekalian
memuliakan NamaMu.
Ja, Matahari Penghasilan,
bersinarlah dibatinku !

Ja Tuhan, hatiku kiranja
Kau pilih dan Kau isilah
dengan pengasihan jang hanja
sertaMu berbahagia.
Begitu sukaku bertambah,
sempurna penghiburanMu.
Tetaplah Kau sertai hamba,
ja, djadi dalam hatiku!

Gebed

Johannes 12:12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 aalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15 'Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.' 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17 De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19 En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 'Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.'

Yohanes 12: 12 Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar, bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, 13 mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru: "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!" 14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis: 15 "Jangan takut, hai puteri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." 16 Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka, bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. 17 Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. 18 Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar, bahwa Ia yang membuat mujizat itu. 19 Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain: "Kamu lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia."

Overdenking

Het zou niet lang meer duren dat de Joden het feest van Pesach zouden vieren. Het was het feest van de uittocht uit Egypte, een herinnering aan hoe God het volk van Israel heeft bevrijd van slavernij. Het bericht dat Jezus zou komen deed de hoop oplaaien in de harten van mensen. Zou het waar kunnen zijn dat deze man, die

Lazarus uit het graf riep, hen kon doen opstaan uit de onderdrukking van de Romeinen?

De mensen verkeerden in een overwinningsroes en trokken de stad uit om Jezus al jubelend en juichend binnen te halen. Wat ze zagen was niet bepaald het beeld van iemand die oorlogen zou kunnen winnen. Een echte held zou op een paard zitten of een strijdwagen gebruiken, maar welke geweldenaar zit er nu op een ezel? De koning van Israel, hij zou zitten op een ezelsveulen zoals door een profeet werd voorgezgd. Die Jezus moest wel degene zijn die zou komen in de naam van de Heer. In het hosanna dat schalde door de straten van Jeruzalem, riepen de mensen om redding en een nieuwe uittocht uit hun ellende die al lang genoeg heeft geduurd.

Het hosanna klinkt in de harten van vele van onze gemeenteleden. Hoe langer deze coronacrisis duurt, hoe luider het wordt. Het is vandaag dat wij in Gods huis hadden moeten gedenken hoe Jezus met Zijn intocht bekend maakte, dat Hij als koning aan onze uittocht werkt. Een uittocht uit de dood mocht dat ons deel worden, net zoals het wonderteken van de opstanding bij Lazarus te zien was. De mensen toen begrepen dat nog niet, noch Zijn leerlingen. Pas na de opstanding van de Heer herinnerden de leerlingen zich weer de intocht van Jeruzalem, maar dan in het licht van de grootsheid van onze God waar Jezus door Zijn opstanding van getuigde.

Het had op komende Goede Vrijdag moeten zijn dat wij het lijden en sterven van Jezus omwille van ons moeten gedenken. Dat wij met Pasen mogen vieren dat wij met de grootsheid, de majesteit van de Heer gezegend werden; onze opstanding uit de dood is waar wij op mogen vertrouwen. Maar er is besloten dat we voorlopig als gemeente niet samen zullen komen, ook niet op die voor ons zo belangrijke dagen om onze dankbaarheid naar de Heer als Zijn gemeenschap toe uit te spreken. De vraag wanneer wij weer wel zouden kunnen samenkomen blijft onbeantwoord. Ontkracht dat niet het hosanna dat wij vandaag mogen gedenken?

Nee, de roep om redding, om verlost te worden van deze omstandigheden blijft bij God niet ongehoord. We mogen ons de woorden 'Vrees niet' aantrekken; het blijft een sterke boodschap van de Heer naar ons toe. Zoals wij met onze gedachten bij de Heer zijn, zo is Hij met ons nu. Door de woorden 'Vrees niet' mogen we ons sterk maken in de Heer, ons door Hem getroost weten. Hij weet van onze wensen, van onze teleurstellingen, van ons ongeduld om eindelijk weer te kunnen doen wat wij als geloofsgemeenschap zouden willen: een dienst vieren ter ere van onze Heer zoals het hoort. Die sterke wens, dat verlangen om de Heer lof toe te brengen is al groot een eerbetoon aan onze God. Maar we moeten ook wijs zijn in de Heer, gezien de omstandigheden die er nu zijn en die het samenkomen als gemeente van de Heer niet zonder risico zullen laten zijn.

De Heer heeft ons al lang verhoord en wil op Zijn manier door Zijn aanwezigheid met ons ook het laatste stukje van deze coronacrisis doorlopen. De bijbel getuigt van vele worstelingen waar een einde aan is gekomen. Bij elk van die worstelingen deed de mens het niet zonder God. Vaak begrepen men achteraf pas hoe God meegelopen was, hoe God hen heeft gedragen door alle moeilijkheden heen. De leerlingen begrepen het toen niet, maar wij krijgen de kans om het nu al wel te begrijpen: de majesteit van de Heer, Zijn grootsheid is als een liefdevolle deken waarmee wij omgeven worden.

Laten we niet vergeten dat het hosanna sterk verbonden is met andere woorden, die getuigen van Gods belofte aan ons: maranatha, de Heer zal komen en Immanuel, de Heer is met ons. Woorden waarmee de Heer zich aan ons verbonden heeft een levenlang voor altijd.

PKJ 2 Mulia, mulia namaNya

Mulia, mulia namaNya. Bagi Yesus kemuliaan, pudji, sembah!
Mulia, kekuasaanNya memb'ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia namaNya.
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar 2x

Gebed van dank, hoop en vertrouwen

Tak `ku tahu `kan hari esok

Tak'ku ta'u `kan hari esok, namun langkahku tegap.
Bukan surya kuharapkan, kar'na surya `kan lenyap.
O tiada `ku gelisa, akan masa menjelang;
`ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.

Refr.: Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang
Tapi t'rang bagiku ini; Tangan Tuhan yang pegan.

Makin t'ranglah perjalanan, makin tinggi aku naik.
Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik.
Di sanalah t'rang abadi, tiada tangis dan keluh;
Di neg'ri seb'rang pelangi, kita k'lak `kan bertemu.

Refr.: Banyak hal tak kufahami...

Tak'ku tahu `kan hari esok, mungkin langit `kan gelap.
Tapi Dia yang berkasihan, melindungi `ku tetap.
Meski susah perjalanan, g'lombang dunia menderu,
dipimpinNya `ku bertahan, sampai akhir langkahku.

Refr.: Banyak hal tak kufahami...